



**NEDERLANDSE KERK
IN DUITSLAND NKID**

Dichte deuren kunnen open



Kerstzang 2021
vanuit Berlijn

Mmv Jan Herman Markus (orgel en piano), Hanna van Tol (sopraan), ds Rens Dijkman (meditatie) en leden van de Nederlandse Kerk in Duitsland, kern Berlijn

Orgelmuziek

Welkom

Lied: Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.

Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.



Bijbellezing Lukas 2, 1-20

¹ In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ² Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³ Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴⁻⁵ Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. ⁶ Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷ en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

⁸ Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹ Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰ De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: ¹¹ vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹² Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

¹⁴ 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷ Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. ¹⁸ Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹ maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰ De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Solozang met pianobegeleiding: Mary did you know?

Voor de tekst, zie hier: <https://www.azlyrics.com/lyrics/pentatonix/marydidyouknow.html>

De adventskalender: de kinderen openen de deurtjes voor de vier Adventszondagen in de kerstboom die ze zelf gemaakt hebben.

Lied: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
o Koning



Meditatie: Gesloten deuren kunnen open

Lied: Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreë kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.



Uitnodiging to bijdrage aan de collecte voor de dr Reijntjesdovenschool in Sri Lanka

Solozang met pianobegeleiding: Verwachten

Zie hier voor de tekst: <https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html>

Slotwoord

Lied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen



Bijdragen voor de collecte voor de dr Reijntjesdovenschool in Sri Lanka kunnen op de volgende bankrekening gestort worden:

IBAN:NL78 RABO 0129669318

BIC: [RABONL2U](#)

Voor meer informatie zie <https://schoolforthe deaf.nl/>

De solisten

Orgel en piano: Jan Herman Markus (1942) studeerde piano aan het Amsterdms Muzieklyceum en het Brusselse Conservatorium. In 1976 vestigde hij zich in Berlijn als pianodocent, koorrepetitor en organist. Onlangs verscheen bij Mansarda zijn Ruysbroeck-Sonate voor piano, klarinet, viool en spreekstem.

Sopraan: Hanna van Tol. Ik ben 30 November 2001 in Zevenhoven geboren. Met 5 jaar ben ik met mijn ouders, broers en zus naar Duitsland verhuisd. In de buurt van Magdeburg hebben wij een boerderij, waar ik graag mee help. Begin dit jaar heb ik zangles genomen, om op de bruiloft van mijn zus te kunnen zingen. Daarna ben ik af en toe mee gaan zingen in de band van de kerk. Sinds September 2021 ben ik begonnen met mijn opleiding als Ergotherapeut.

Het Organisatieteam

Jan Bart Alblas (moderator); Jeanine Daller (kinderactiviteit en programmaboekje); Ds Rens Dijkman (meditatie); Detlef Gaastra (decoraties); Juliana en Jule (adventskalender); Koen Oosthoek (Bijbellezing) en Hendrik Schreuder (coördinatie, decoraties en liaison met techniek).

Sponsorsen **Fri€son**





De Nederlandse Kerk in Berlijn

Voor hen, die geloven, dat er méér is tussen hemel en aarde. Voor hen, die op zoek zijn naar dat méér en van dat méér meer willen weten. Voor hen, die geloven, dat de oude woorden van de bijbel iets met dat méér te maken hebben en ons kunnen helpen op onze zoektocht naar zin en zingeving in ons leven

Als Nederlandse Kerk in Berlijn nodigen wij allen uit om met ons na te denken over 'Gott und die Welt'. Wij doen dat niet alleen met vieringen van kerkdiensten, waarin wij ons laten inspireren door het woord van de Bijbel, maar ook met gespreksavonden, waarin iedereen aan het woord mag komen.

De Nederlandse Kerk in Berlijn behoort tot de Nederlandse Kerk in Duitsland (NKiD), die bestaat uit veertien Kerngemeenten, verspreid over heel Duitsland. De NKiD is een buitenlandse gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en staat ook open voor mensen uit andere kerken of zonder kerkelijke binding. De NKiD wil de Duitse kerk niet vervangen, maar vormt een aanvullende gemeenschap, waarin het geloof in de moedertaal beleefd kan worden.

Zie ook: *Wie zijn wij?* <https://nederlandse-kerk.de/15-jaren-kern-berlijn/>

Kerkdiensten in Berlijn:

Wanneer: elke derde zondag van de maand om 11.30 (hopelijk een nieuw begin in 2022)

Waar: Hugenottenkirche, Joachim-Friedrich-Strasse 4, 10711 Berlin-Halensee.

Ook voor kinderen is er ruimte in de kerk. Zij kunnen het thema van de dienst op creatieve wijze vormgeven. Na de viering is er koffie of thee met iets lekkers erbij. Van harte welkom!

Mocht u een persoonlijk gesprek op prijs stellen, neem dan graag contact met ons op!

Contactpersoon:

Ds. Rens Dijkman

rinske.d-kuhn@web.de

berlijn@nederlandse-kerk.de